

DE TIJDMACHINE TERUG NAAR TOEN



Max Velthuijs
Olifant en de tijdmachine



namen het pakje mee naar binnen.
'Wat zit erin?' vroeg Olifant nieuwsgierig.
'Een tijdmachine,' zei Krokodil. 'Daar kun je de tijd
veranderen.'

Met zijn vingers maakte Olifant het pakje open.



Als hij dan eindelijk in slaap viel, droomde hij
aan een enge vogel die steeds 'Koekoek' riep.



Zo kan ik niet langer leven, dacht Olifant. Zonder de
tijdmachine was ik veel gelukkiger.
Ik had tijd in overvloed.

enz. enz. enz.

Allerliefst en allervoordeligst

Prentenboekje van
Max Velthuijs voor maar *f* 3,95.
Zolang de voorraad strekt.